



*Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten.*

*'Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten,' meende Hannah Arendt.*

*Op 15 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. 'Je zou willen geloven dat er nog hoop is voor een verlate erkenning van wie Rosa Luxemburg was,' schreef Hannah Arendt in 1966.*

*In dit boek onderneemt Joke J. Hermsen een poging hiertoe. Ze vraagt zich ook af in hoeverre de inzichten van Luxemburg en Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving.*